



Door mooie herinneringen gesterkt,
melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Nadine Vanhee

echtgenote van de heer Danniël Bernaert

geboren te Diksmuide op 8 november 1952
en thuis in familiekring overleden op 1 april 2018,
gesterkt met de gebeden van de Heilige Kerk.

Lid van kaartclub 'Senioren'
Lid van Samana
Lid van wandelclub 't Motestappers

Wij nodigen u vriendelijk uit tot de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Niklaaskerk in Leke op zaterdag 7 april 2018 om 10 uur.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnenkelder op de begraafplaats in Leke.

Voor een laatste groet aan Nadine bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het 'Uitvaartcentrum Cornelis' in de Vrouwenweg 26 in Diksmuide.

Online rouwregister op www.cornelisuutvaartzorg.be

Echtgenote van

Danniël Bernaert

Mama en oma van

Steven en Cathy Bernaert - Vandierendonck
Simon
Wout

Laury en Veerle Callaert - Bernaert
Anton

Zus, schoonzus en tante van

† André en Liliane Vanhee - Vermet en familie
Hugo en Annie De Meulenaere - Vanhee en familie
Luc en Colette Lansens - Vanhee en familie

Daniël en Hilda Vanthuyne - Bernaert en familie

Verwant aan de families

Vanhee - Casier en Bernaert - Dewilde

Met dank en waardering aan

haar huisarts

de dokters en het personeel van AZ Damiaan in Oostende

haar thuisverpleegster Nancy voor haar zorg,
inzet en steun aan tante Nadine en haar familie

Rouwadressen

8600 Leke-Diksmuide, Kerkomgangstraat 11
8700 Tielt, Oude Kapellestraat 39
8600 Leke-Diksmuide, Kerkomgangstraat 3