

Een dankbaar aandenken aan

De heer **Roland Notable**

echtgenoot van mevrouw Erna Vaele

Hij werd geboren in Diksmuide op 27 januari 1951 en is overleden in Veurne op 3 december 2017.

Naar de wens van Roland heeft het afscheid plaats gehad in strikte intimiteit.

*op en dag zal ik ver weg gaan
alsof ik in een vliegtuig stap
om de wereld vanaf daar boven te zien*

*de huizen lijken lucifersdoosjes
mensen zijn als mieren
zelfs het grootste paleis
lijkt een klein puntje*

*mijn liefste, niet wenen
als je het wil, vliegen we samen naar boven
om vanaf de maan naar die wereld te kijken*

Μακριά θα φύγω ένα πρωί
θ' ανέβω σαν σ' ένα αεροπλάνο
να δω τον κόσμο από κει πάνω

Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα
μοιάζουν μυρμήγκια οι άνθρωποι
το μεγαλύτερο ανάκτορο
μοιάζει μ' ένα μικρούλι τόπι

Αγαπημένη μου, μην κλαις
πάμε μαζί ψηλά, αν θες
να δεις τη γη απ' τη σελήνη

